

## **KFUM Spejderne Søborg-Gruppe på spejdertur til syd-Grønland og venskabsbyen Narssaq i perioden 18. til 30. juli 2015.**

Efter flere måneders planlægning stod i alt 29 personer fra KFUM-Søborg spejderne i Gladsaxe den 18. juli 2015 klar i Kastrup lufthavn til at tage til Grønland i 12 dage. Udover eget udstyr var der i bagagen medbragt en del madforsyninger til at klare de første dage uden større indkøbsmuligheder samt camping udstyr.



Turen var planlagt så vi skulle være i flere forskellige bygder/byer i løbet af turen, hvor der var planlagt forskellige oplevelser. På denne måde var det muligt at se forskellen mellem nogle af byerne i Grønland. Udover dette var der også ture ud og opleve den grønlandske natur.

En stor tak skal rettes til Gladsaxe Kommune, Internationalt Sekretariat og Jubilæumsfonden af 12.08.1973 som med økonomisk støtte har hjulpet til med at gøre denne tur mulig.

### **Ankomsten til Grønland og Narsarsuaq.**

Efter en flyvetur på fire timer landede vi i Narsarsuaq lufthavn, der er en af lufthavnene amerikanerne anlagde i Grønland under 2. verdenskrig for herved at gøre flyvninger til Europa mulige. Minutterne inden landingen i Grønland havde vi en fantastisk indflyvning hen over Øst-Grønland, hvor vi fra flyveren kunne se alle isbjerge, der flød ud i Atlanterhavet samt henover indlandsisen, som dækker det meste af Grønland. Efter vi var landet indkvarterede i os i byens vandrehjem, udover at de større spejder sov i telt. Resten af dagen gik med mindre vandreture rundt i omegnen for at få det første indtryk af grønlandsk natur og se nogle mindre grønlandske isbjerge.



Den 19. juli var der udflugt til nabobyen Qassiarsuk, som er det gamle nordbo beboelsesområde, hvor Erik den Røde (vikingen der først sejlede og lagde til i Grønland) har boet. Her fik vi fortalt, hvorfor Erik den Røde kom til Grønland, hvordan hans Thjodhildur byggede den første kristne kirke i Grønland og om sønnen Leif den Lykkelige, som sejlede videre til Vinland (Amerika). Herefter foretog vi en 16 km lang vandretur gennem det grønlandske landskab. En tur, hvor der blev brugt en del kræfter, inden vi sejlede tilbage til vandrehjemmet.



### **Turen til Igaliku**

Mandag den 20. sejlede vi fra Narsarsuaq til Itilleq. På vejen hertil sejlede vi ind i isfjorden, som ligger mellem de to byer for at se på isbjerge, som kommer fra bræen/indlandsisen, som ligger i bunden af den store fjord. Dette var en super tur, hvor vi allesammen var imponeret over isbjergenes størrelse, som kommer fra en mindre gletscher, der ”kun” producerer ca. 200.000 tons is om dagen. Ombord på båden var der forfriskninger nedkølet med is taget fra isbjergene.



Da vi kom til Itilleq gik vi ad Kongevejen (vejen hedder sådan eftersom den blev anlagt i forbindelse med et kongeligt besøg) for at komme til den lille historiske bygd Igaliku. Igaliku var det gamle bispesæde i Grønland. Efter indkvartering i nogle hytter og telte var der nogle som tog en lille badetur i isfjorden (hvilket var lidt koldt).



Dagen efter var der planlagt en længere vandretur op ad fjeldet ved siden af den lille bygd. Dette var en tur, hvor man oplevede forskelligheden i den grønlandske natur lige fra de grønne bjergsider til de bare bjergtoppe. En tur alle nød og det gjorde det ikke dårligere, at selvsmurt medbragt madpakke blev spist ude i den fri natur. Med slutmålet af turen blev vi belønnet med en fantastisk udsigt ud over isfjorden vi dagen forinden havde sejlet på. Efter vandreturen var der dømt velfortjent afslapning.



### **Ophold i Gladsaxes venskabsby Narssaq**

Efter at have sovet to nætter i Igaliku tog vi videre med båd herfra til Narssaq (navnet betyder ”sletten”), som er en større by i området med ca. 1.500 indbyggere, hvor vi opholdt os i 7 dage. Til trods for noget forvirring i forbindelse med stedet, hvor vi skulle sejle fra, kom vi alle godt af sted og havde en fantastisk sejltur op gennem fjorden mellem fjelde, som ragede mellem en halv og op til en hel kilometer stejlt op fra fjordkanten. I Narssaq havn blev vi overrasket over mængden af isbjerge, som lå helt inde i havneområdet. Isbjergene her kommer fra en bræ/gletsjer, som producerer omkring 2.000.000 tons is om dagen. I Narssaq havde vi forlods fået aftalt, at vi kunne indkvartere os på kollegiet, som tilhører Grønlands hotel/restaurant skole (Inuili). Dette skabte glæde hos de spejdere, der efter dagene tidligere sovet i telt nu fik mulighed til at sove indendørs. Resten af ankomstdagen til Narssaq gik med at indkvartere os og nyde udsigten ud over byen, bjergene og fjordene. Enkelte turdeltager kunne dog ikke undlade, at tage en kort aftenstur i området.



Torsdagen den 23. juli startede dagen med, at vi besøgte nogle af de forskellige museer, som er placeret rundt i Narssaq sammen med museumslederen Jesper. Turen startede i en rekonstrueret grønlandsk hytte, hvor vi fik fortalt om den grønlandske historie angående nordboerne, rigsfællesskabet og det grønlandske selvstyre. Vældig interessant og informativt.



Herefter besøgte vi stenmuseet, hvor man kunne se de mange forskellige sten/mineraler man kan finde i Grønland. Dette var en virkelig stor oplevelse, idet dette tændte lysten i mange af os til selv at prøve at finde nogle af stenene ude i naturen. Til slut så vi på grønlandske kajaker og fangerudstyr.

I afslutningen af eftermiddagen var vi på officielt besøg hos kommunen Kujalleq, som tidligere

Narssaq-kommune i dag er en del af. Her fik vi en god introduktion til byen og nogle af de udfordringer, som byen og området står over for. Især forholdet til Kvanefjeldet, hvori der tidligere er fundet uran i, er et stort emne i Narssaq. Under besøget blev der udvekslet gaver medbragt fra Gladsaxe Kommune og så stod den ellers på hygge i nogle timer.



Om fredagen og lørdagen blev gruppen delt op i to hold, eftersom de store spejdere med ledere skulle på hike op ad fjeldet evt. helt op til indlandsisen. Denne tur inkluderede en overnatning i telt oppe på fjeldet. Turen var i alt en 26 km lang vandretur op til en højde af 700 m over havet med fuld oppakning. Selvom det var en hård tur var alle deltagerne enige i, at det var en super spændende oplevelse med muligheder at se op ad stejle bjergskåninger, vekslende landskabsformer, være oppe og røre ved indlandsisen, samt at lave mad og sove inde i en sky. Alle deltagerne kunne dog godt mærke trætheden, da man nåede tilbage til kollegiet.

Medens de store spejdere var på hike, var alle øvrige ude i et til byen nærværende område, hvor der var rig mulighed for at finde spændende sten. Sten vi i dagene efter i hold fik mulighed for at slibe til egne smykkesten på det lokale stensliberi under kyndig lokal vejledning.



Om søndagen var alle deltagerne samlet i Narssaq kirke til en grønlandsk gudstjeneste, hvilket var en sjov oplevelse, selvom ingen af os rigtigt forstod noget af hvad der blev sagt eller sunget, hyggede vi os ved at prøve at synge med så godt man kunne. Efter gudstjenesten var der udflugt til Kvanefjeldet. Vi blev i flere omgange med taxi kørt ud til foden af fjeldet. Herfra gik folk op til den lukkede mineindgang. Samtidig gik/kravlede en del af os op til toppen af fjeldet for at nyde den flotte udsigt og se om man kunne finde noget løst liggende stykker tugtupit (et lyserød meget sjældent mineral).



Mandag formiddag var hike-holdet på stensliberiet og fik slæbet nogle af deres sten de havde fundet. Herefter var vi alle sammen blevet inviteret til et yderligere officielt besøg hos kommunen i kommunens bygning i Narssaq. Her blev vi budt på nogle grønlandske snacks, såsom tørret hvalkød og fisk, narhval og finhval spæk m.m....dog var er også nogle kager som stod i lidt højere kurs (alle sammen skulle dog først prøve snacksene før kagebordet måtte angribes).





Tirsdagen var afrejsedag per båd tilbage til lufthavnsstedet Narsarsuaq, så største del af dagen gik med at pakke, rengøring af værelserne og opholdsstuen samt igen en spændende sejltur. Tiden mellem de enkelte bådafgange blev brugt i mindre hold til lige at opleve lidt mere af Narssaq og nærmeste omegn. Bl.a. fik vi set en narhval i bugten ud for byen.

### **Narsarsuaq og tilbagerejsen til Danmark**

Den sidste hele dag i Grønland brugte vi til en vandretur til den ”døde” gletscher, som findes i bunden af Blomsterdalen tæt på Narsarsuaq. Vi startede med at blive kørt ind til Blomsterdalen, hvor amerikanerne byggede deres hospital og hvori en stor del af deres sårede soldater blev behandlet før de kom tilbage til USA. I dag står kun hospitalets kaminskorsten tilbage som et minde fra dengang. Efter en udmattende tur op til toppen af fjeldet, blev folk belønnet med en fantastisk udsigt over til gletscheren. Nogle af turdeltagerne valgte at gå helt ned til gletsjeren og enkelte benyttede endda muligheden lige forsigtigt at træde ud på isen.





Herefter var der en god lang vandretur tilbage til vandrehjemmet og med en velfortjent afslutningsmiddag på lufthavnshotellet med grønlandsk buffet.



Alle øvrige dage var hele holdet opdelt i mindre grupper, som efter fastlagt plan stod for tilberedning af morgenmad, afrydning, indkøb samt aftensmad og igen afrydning, altså alt sammen efter rigtig fastlagt spejdermaner.

Torsdag den 30. juli var der så afrejsedag og dermed afslutning på nogle fantastiske dage i Grønland, alle sammen i tørvej og solskin.

Inden selve afrejsen var der lige tid til at besøge det lokale lille museum, der i fotos og genstande gav os et indblik i den tid amerikanerne brugte Narsarsuaq som militær lufthavnsbase.

Som slutbemærkning kan kun siges: En helt fantastisk, spændende, lærerig og sjov tur som ingen af de 29 turdeltagere vil glemme i lang tid fremover.



Hauge Hindrichsen/KFUM spejderne, Søborg Gruppe